

DE W E K K E R

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 30 sept. 19.30 uur** **vrijdag** gezamenlijke zangdienst voor de hele gemeente Staphorst in het kader van de Week van de Eenzaamheid in De Bron, Churchillaan 2 Staphorst. Thema: Nabijheid. Ds. Robert van Ommen en ds. Betsy Nobel
- 2 okt. 10:00 uur ds. R. Gosker, oppas en Kinderkerk, collecte Kerk & Israël
- 9 okt. 10:00 uur ds. D. Geertsma, collecte missionair werk, extra collecte voor het orgelfonds
- 16 okt. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, m.m.v. Chr. Mannenkoor Mepel, collecte zending Indonesië
- 23 okt. 10:00 uur ds. H. Katerberg, collecte diaconie
- 30 okt. 10:00 uur drs. L. Jansen, collecte diaconie, extra collecte voor onderhoud Reesthof
- 6 nov. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, dankdag, Heilig Avondmaal, oppas en Kinderkerk, collecte voedselbank
- 13 nov. 10:00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte zending Zambia
- 20 nov. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Gedachtenisdienst m.m.v. de Cantorij, collecte PKN / pastoraat
- 27 nov. 10:00 uur mw. J. Luten, collecte werelddiaconaat Colombia, extra collecte voor onderhoud Reesthof
- 4 dec. 10:00 uur ds. G. Naber, oppas en Kinderkerk, collecte werelddiaconaat / Libanon, Jordanië, Irak
- 11 dec. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte binnenlands diaconaat
- 18 dec. 10:00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte PKN / Jong Protestant

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

de kerkenraad

Waarom ben ik gebleven?

(gedeelten van de preek gehouden op 4 september 2022 bij Lucas 14: 25-33, de hele preek is terug te beluisteren via online kerkdiensten op onze website)

Wanneer ik terugdenk aan de tijd dat ik zo rond de twintig was en ik betrokken was bij een kerk met twee predikanten, met een jongerenkoor en jongerensoos met 75 leeftijdsgenoten. Toen we nog de straat opgingen om te demonstreren tegen wat we onchristelijke praktijken vonden. Toen alles mogelijk leek en ik gegrepen werd door de lessen uit het leerhuis en de troost die we kregen bij verdriet en dat ik daarom ook predikant ben geworden, dan kan ik me soms verbazen dat ik ben gebleven, terwijl de meeste leeftijdsgenoten allang niet meer in een kerk komen. Hoe is dat zo gekomen? Of een betere vraag: hoe is dat zo gebleven?

Vooropgesteld: Ik ben geen supergelovige. Ik loop niet de hele dag met Jezus in mijn hart en soms snap ik er ook even helemaal niets meer van, wanneer alles in de wereld zo anders loopt dan je zou hopen, niet alleen voor jezelf, maar vooral voor al die miljoenen hopelozen in de wereld. Dan vraag ik me soms ook af: waar is God? Maar dan blijft daar altijd die gemeenschap van mensen die weigeren om het visioen van vrede en recht los te laten. Het visioen van het koninkrijk dat komt en soms al even oplicht, wanneer mensen elkaar werkelijk nabij zijn. Een gemeenschap van mensen die geen klant zijn van de kerk, en ook geen donateur, maar allemaal volwaardige leden van het lichaam van Christus, die met hun eigenheid en met hun mogelijkheden en beperkingen bijdragen aan dat geheel. Dat niets menselijks ons vreemd is en dat we tegelijkertijd proberen mens te zijn in de voetsporen van Jezus, telkens opnieuw met vallen en opstaan.

“Wat is jouw stip op de horizon?”, vroeg Classispredikant Jan Hommes me bij ons kennismakingsgesprek, nu ongeveer een jaar geleden. Ik heb op zulke vragen geen antwoord tenminste niet als het een antwoord zou moeten zijn als:

- 200 mensen in de kerk op zondag
- Alle gezinnen met kinderen weer in de kerk
- 100.000 euro kerkbalans

Stel je voor dat we die cijfers niet halen, zoals de bouwer van de toren de bouw niet kan voltooien en wordt uitgelachen. Dan zou ik een mislukt predikant zijn en wij samen een mislukte gemeente.

Mijn antwoord is: Ik kijk niet naar de horizon, die is allang voor ons bepaald en daar



vertrouw ik op. Ik kijk naar de weg die we gaan van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand, van jaar tot jaar. En óp die weg, niet pas aan het eind daarvan, proberen we samen zo goed mogelijk voluit gemeente van Christus te zijn in alle facetten, in pastoraat, diaconaat, het onderhouden van de aan ons doorgegeven plek waar al generaties lang dezelfde weg, soms op een andere manier, maar toch, werd bewandeld. Dat we blijven zingen en bidden en luisteren naar woorden uit de bijbel en woorden uit onze eigen tijd. Dat we naar elkaar blijven omzien, dat we elkaar waarderen om wie we zijn. Dat eenieder kan bijdragen op welke manier dan ook en dat er voor ieder ruimte is om te ontvangen en stil te worden. Een gemeenschap die niet bang is voor de toekomst, maar elke dag ontvangt als een geschenk uit Gods hand.

En ik kijk naar wat we al hebben, de bouwmaterialen waarmee we kunnen bouwen aan onze gemeenschap. We hebben een prachtig kerkgebouw dat veel gebruikt wordt, ook door mensen die geen lid zijn van onze kerk, of zelfs niet in onze dorpen wonen.

We hebben de Reesthof, die er picobello uitziet en waar ook veel gebruik van wordt gemaakt en dat hebben we dat prachtige landschap hierbuiten, het hemels uitzicht een plek waar ieder mens van opknapt.



We hebben vrijwilligers in alle soorten en maten, onvoorstelbaar veel vrijwilligers, die hun tijd en energie inzetten voor het ondersteunen van onze kerkelijke gemeenschap en voor de contacten met mensen daarbuiten. Mensen die dat doen met hart en ziel, zij geven hun energie omdat ze geven om wat zij doen. En bovenal hebben we een gemeenschap die haar best doet om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan.

En als we er nu eens van uit gaan, of misschien beter gezegd erop vertrouwen dat eenieder die de weg van Jezus wil gaan, eenieder die geeft om de gemeente van Christus, ook hier in IJhorst en de Wijk het verlangen heeft om deze gemeenschap te behouden en te versterken ook bereid is daar op welke manier dan ook energie in te steken, dan kan deze weg toch geen doodlopende weg zijn. Wanneer we aan een gemeenschap willen bouwen kan dat alleen wanneer we ons realiseren dat ons voortbestaan niet afhangt van wat er buiten ons gebeurt, hetzij positief, hetzij negatief. Wanneer we aan een gemeenschap willen bouwen dan ontstaat bij ons het besef dat het allereerst Gods kerk is. Hij zal haar bewaren en als het erop aan komt wat er gedaan moet worden dan weten we: Wijzelf zijn de mensen waar wij op wachten. Laten we er samen een goed seizoen van maken.

Mee komen drijven met de stroom...

Start gezinsdiensten, oppas en Kinderkerk

Het is weer mogelijk: gezinsdiensten in onze kerk! Op de Startzondag van 4 september hebben we weer kunnen meemaken hoe dat er uit kan zien: Kinderen in de kerk, die actief meedoen en ook hun eigen moment hebben. Gelukkig zijn alle leden van de gezinsdienstcommissie, die ook met Josyanne al zoveel mooi werk hebben gedaan, bereid om de draad weer op te pakken. Gezinsdiensten zullen worden gehouden op bijzondere zon- en feestdagen.

Daarnaast starten we ook met oppas en Kinderkerk op iedere eerste zondag van de maand, zodat ouders met hun kinderen naar de kerk kunnen komen. De kinderen van 0 tot en met 3 jaar kunnen direct al naar de oppas in de Reesthof. De kinderen van 4 jaar tot en met groep 8 maken eerst een gedeelte van de dienst mee en gaan daarna naar de Kinderkerk. Tijdens de collecte komen alle kinderen naar de kerk voor het laatste lied en de zegen.

Tijdens de koffie op de startzondag is er al een aantal mensen bereid gevonden om zo nu en dan op te passen of de Kinderkerk te leiden. Daar zijn we heel blij mee! Ben jij iemand die het leuk vindt om op kinderen te passen en iets met ze te knutselen of een verhaal voor te lezen? Laat het dan zo snel mogelijk weten aan Josyanne Luten, Linda Heynen of Betsy Nobel. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Uiteraard krijgt u/krijgt u ondersteuning van ons!

Bijbelgespreksgroep

Wilt u met anderen in gesprek over het geloof, de kerk, de bijbel of zaken die u bezighouden in het leven, schuif dan één of meerdere keren aan bij de Bijbelgespreksgroep. De komende data zijn: 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 november en 19 december, steeds op de maandagochtend van 10.00 - 11.30 uur. Per keer spreken we een datum en een onderwerp af. Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten? Nog geen abonnee op de Nieuwsbrief? Dat is zo geregeld via de site van onze kerk onder het kopje Nieuwsbrief. Ook handig voor andere informatie.



Lichtjesavond, gedenken van de mensen die wij missen

Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Een van oorsprong katholiek gebruik dat meer en meer aandacht krijgt in de media en in de protestantse kerken. Rond deze tijd zien we veel tv-programma's die gaan over rouw en verlies. Om daarbij aan te sluiten en ook u de gelegenheid te geven iemand te gedenken die u mist, is er voor iedereen die dat wil op woensdagavond **2 november van 19.00 - 20.30 uur** de

gelegenheid een lichtje aan te steken in de kerk van IJhorst en de Wijk. U kunt zelf bepalen hoelang u blijft. Een passend moment om even stil te staan bij uw verlies. Nodig gerust ook anderen uit. Ook wanneer u anders nooit in de kerk komt, bent u van harte welkom.

Gedachtenisdienst

Op zondag 20 november zullen wij op de gedachteniszondag de namen noemen van de mensen uit onze dorpen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook is er ruimte voor persoonlijke gedachtenis van iemand die u mist, nog maar kort of al veel langer. U kunt voor hen een lichtje opsteken. De cantorij zal aan deze dienst haar medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom, ook als u geen vaste kerkganger bent. Verdriet treft ons allemaal.



.....en OPGEVIST UIT DE REEST

Open kerk

In de maanden juli en augustus was de kerk steeds open op zondagmiddag. De ene keer was het druk, de andere keer was het rustig, maar iedere keer werd er wel een mooi gesprek gevoerd, of waren mensen blij dat ze de kerk van binnen konden zien. Alle vrijwilligers bedankt, omdat jullie dit samen mogelijk hebben gemaakt.

Openluchtdienst

Ook dit jaar hadden we geluk. Het prachtige weer trok veel mensen naar het Hemels Uitzicht, het plekje bij de Reest om daar samen de openluchtdienst te vieren. Verwondering en plezier kwamen samen rond het thema: "Wonen in een tent". Peter, onze organist wist bijzondere klanken uit de elektrische piano te toveren en twee kinderen maakten een mooie tekening over hoe zij de aarde graag zouden willen zien. Met koffie en koek was de zondagmorgen compleet.



Ds. Betsy Nobel

CANTORIJ

Wij gaan weer zingen! De eerste repetitie avond is op **dinsdag 4 oktober**. We starten deze avond met een korte ledenvergadering. De volgende repetities zijn op 18 oktober, 1 november, 15 november.

Op **20 november** gaan we in de gedachtenis dienst zingen. Daarna repeteren we voor de medewerking aan de kerstnachtdienst. Hiervoor zijn de repetitieavonden op 29 november en 13 december.

Gelukkig en heel fijn dat we het nieuwe seizoen kunnen starten met Fenna van der Weide als nieuwe dirigent. Zij is bekend met onze cantorij, ze begeleidde ons veelal als organist tijdens het zingen in de kerk. Iedereen die graag zingt en mee wil zingen in onze cantorij is hartelijk welkom!

De repetitie avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

Christelijk Mannenkoor Meppel zingt in IJhorst

Het Christelijk Mannenkoor Meppel verleent op **16 oktober** hun medewerking aan de kerkdienst. Dit koor bestaat al zowat 100 jaar (2024) en heeft 42 leden. De mannen zingen 4-stemmig onder leiding van hun dirigent Johan Rodenhuis. We verwachten dat het een fijne dienst wordt waarin we mogen genieten van de volle klanken van een mannenkoor. Hun zang zal ook ons vast inspireren tot zingen. Wie weet wilt u wel bij onze eigen Cantorij komen zingen!

Gerda van de Meent

BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

24 juli dhr. J. Lommers en fam. ter Stege

31 juli mw. H. Kloeze-Tuut en fam. Steenbergen

7 augustus mw. H. Knol en mw. A. Schoemaker.

14 augustus mw. E. Gietema-Morsink en mw. J. Agtersmid-Bakker.

21 augustus mw. G. Steenbergen-Veeningen en fam. Schaap.

28 augustus mw. Z. Huizing-Steenbergen en mw. J. Duiven.

4 september dhr. H. Koster en fam. L. Huls.

11 september fam. Appelo en mw. A. Dolsma-Veeningen

18 september dhr. T. Wiltige en dhr. K. Smit

NIEUW INGEKOMEN

De Wijk de heer A.H. Scholte

IJhorst de heer F.E. Heyne en mevr. G.H. Heyne-Bos

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u.

Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

In en om de gebouwen

Nu het schilder- en sauswerk is afgerond in de zaal van De Reesthof werd het ook tijd voor nieuwe gordijnen. Deze zijn inmiddels geplaatst en het ziet er mooi uit. De gordijnen zijn o.a. mogelijk gemaakt door extra collecten voor De Reesthof en door particuliere giften. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage. Dan is er voor de komende winter wel enige zorg over de energiekosten. Ons vaste contract loopt ten einde en dat betekent dat wij de marktprijs zullen moeten gaan betalen. Net als ieder huishouden zullen ook wij de verwarming wel iets lager moeten zetten om de kosten beheersbaar te houden. Maar goed, het is erg onduidelijk hoe e.e.a. zich ontwikkelt en op het moment van dit schrijven is de buitentemperatuur zodanig dat er geen verwarming nodig is. De schoorsteen van de kerk is jaren geleden afgebroken dus een hout- of kolenkachel aanzetten is geen optie. Vroeger nam je de stoof mee naar de kerk en werd er door de koster of andere buurtgenoot van de kerk een test (schaaltje met gloeiende kooltjes) in de stoof geplaatst zodat je in elk geval warme voeten had. Tegenwoordig is er natuurlijk de pittenzak maar om nu pittenzakken te gaan verwarmen voor de kerkgangers dat is ook nogal wat. Maar goed nieuwe uitdagingen geven ook wel weer nieuwe oplossingen.

Open Monumentendag

Ook dit jaar was onze kerk weer opengesteld op Open Monumentendag. Voor de muzikale omlijsting werd gezorgd door Marieke Wapenaar-Appelo (vleugel), Wim Oostenbrink (orgel) en Peter van de Beld (orgel). Het was prachtig weer en door de openstaande kerkdeuren was de prachtige muziek ook buiten te horen. Omdat tegelijkertijd de wandeltocht van SWOS vanuit De Reesthof werd georganiseerd mochten wij de nodige wandelaars begroeten. Na een wandeltocht even uitrusten en genieten van muziek dat is een mooie combinatie. Daarnaast hebben suppoosten leuke gesprekken gevoerd met de verschillende gasten.

De Wekker

Via De Wekker houden wij u op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom de kerk. Het blad wordt goed gelezen en alom gewaardeerd. Vorig jaar stonden wij stil bij het 100-jarig bestaan met een speciaal jubileumexemplaar.

De Wekker wordt elke twee maanden in de dorpskernen van IJhorst en De Wijk huis aan huis bezorgd door een aantal vrijwilligers. Voor de buitengebieden krijgen de leden van de kerk en de abonnementhouders De Wekker in hun brievenbus. Er zijn natuurlijk de nodige kosten gemoeid met deze nieuwsvoorziening en deze moeten geheel worden betaald uit vrijwillige bijdragen. Kerkleden en abonnementhouders hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor een vrijwillige bijdrage. Wij vinden het belangrijk dat wij als kerk ons gezicht laten zien in het dorp want wij vormen immers één gemeenschap. Wilt u als dorpsgenoot ook helpen om deze nieuwsvoorziening op de huidige wijze in stand te houden dan is uw steun van harte welkom. Uw gift kan worden gestort op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, met vermelding 'bijdrage De Wekker'. Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar bijdrage.

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 1 september 2022)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 70.964	€ 59.721	€ 11.243
Sympathisanten	€ <u>1.010</u>	€ <u>590</u>	€ <u>420</u>
Totaal toegezegd	€ 71.974	€ 60.311	€ 11.663

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:		Totaal:
17 juli	Leger des Heils	€ 91,15
24 juli	Regenbooggroep Amsterdam € 68,20 + giften van € 8,00 en € 2,00 is	€ 78,20
31 juli	Lilianefonds	€ 70,95
7 augustus	Stichting Epafra €120,70 + gift van € 20,00 is	€ 140,70
14 augustus	KiA / zomerzending Egypte	€ 50,55
21 augustus	PIT Pro Rege €94,35 + gift van € 10,00 is	€ 104,35
28 augustus	NBG	€ 61,25
4 september	Noodhulp Pakistan € 172,35 + giften totaal € 125,00 Verdubbeld en aangevuld door de Diaconie tot	€ 600,00
11 september	JOP	€ 43,35
18 september	KiA / Syrie	€ 72,45

Jacolien Tjoonk

Voor de Kerk:	10 juli	€ 67,50	17 juli	€ 84,35
	24 juli	€ 60,55	31 juli	€ 52,60
	7 aug.	€ 97,35	14 aug.	€ 55,70
	21 aug.	€ 80,15	28 aug.	€ 60,55
	4 sept.	€ 85,52	Via bank totaal	€ 25,-

Voor De Reesthof: 31 juli	€ 39,20	28 aug.	€ 73,21
	Via bank totaal		€ 15,-

GIFTEN

Voor de kerk Via NN € 20,-; via Rian Horstra € 100,-;
Via Ineke Smit € 25,-; via Clara van Horssen € 10,-

OM NIET TE VERGETEN...

de naam van Minke Charlotte van Dijk

18 oktober 1944 – 9 september 2022

Op 9 september overleed Minke, zij woonde aan de J.L. Nijsinghweg 53 in De Wijk. Minke van Dijk werd op 18 oktober 1944 geboren in Cegléd, in Hongarije, ze had een Hongaarse moeder en Friese vader. Als kind verhuisde ze naar Friesland. Minke van Dijk is twee keer gehuwd geweest. Haar eerste man was Harm Hendriks, met hem kreeg ze drie kinderen, Erik, Esther en Heidi. Haar tweede man was Willem Jonkman, in dat huwelijk werden Jan Willem en Tineke geboren. De laatste vijftien jaar van haar leven had zij een hechte vriendschap met Arie van Betlehem, die op 23 juni van dit jaar overleed.

Minke was een betrokken moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen en zij was een trouwe vriendin. In haar jongere jaren was ze creatief en sportief en ze bleef altijd een lezer.

De laatste jaren waren moeilijk voor haar. Haar lichamelijke kracht ging achteruit en toen in 2018 haar geliefde zus Ilonka overleed en dit jaar ook nog Arie waren haar krachten op. De laatste maanden verbleef zij in De Menning in Wilhelminaord. De laatste dagen van haar leven was zij opgenomen in het ziekenhuis, daar is zij rustig overleden. We namen afscheid van Minke in de kerk van IJhorst-De Wijk, waar prachtig werd gezongen door haar dochters en vol liefde over haar werd gesproken.

We gedenken Minke Charlotte van Dijk met liefde en wensen allen die haar lief hadden kracht en sterkte toe in deze tijd van gemis.

Ds. Betsy Nobel

... de namen van ...

24 juli	Janna Bennink-Warnders , 88 jaar
2 augustus	Jantje (Jennie) Konstapel-Mansier , 90 jaar
15 augustus	Lucas (Cas) Steenberg , 23 jaar
5 september	Arend van Lunzen , 84 jaar

KUNST IN DE REESTHOF

Bent u weleens in de Reesthof geweest, u weet wel: het gebouwtje bij de kerk in IJhorst? Wij waren er enkele weken geleden met gasten. Aan de muren hingen kunstwerken gemaakt met diamond painting. Zij vonden het prachtig en de ah's en oh's bleven niet van de lucht! Ze hadden graag wat gekocht, maar hadden geen plaats meer in hun koffers. Maar toch lag er nog iets kleins wat wél mee kon. Misschien vindt u het ook wel leuk om uw eigen gemaakte kunstwerken te exposeren en wie weet ook te verkopen. Dat kan! We willen iedereen de kans geven om steeds ongeveer 3 maanden uw kunst aan anderen te laten zien. Dat kan iets aan de muur zijn, maar misschien ook wel een object. Samen kunnen we kijken wat de beste plek is. Lijkt het u leuk om anderen te kunnen laten genieten van uw kunstwerken, dan kunt u contact opnemen met Gerda van de Meent (0621 992 228) of Marry Germs (0522 440 547).

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Maandagmiddag 5 september jl. ontmoetten onze leden elkaar weer voor het



eerst na een warme zomer. Onze spreker was op deze middag Ursula Muller. Zij vertelde ons over haar reis naar Chili. Deze reis maakte zij op de fiets samen met Gerda Marsman. De fiets ging goed ingepakt mee in het vliegtuig naar Santiago. Hier werd de fiets heel efficiënt bepakkt om over verharde en onverharde wegen goed te kunnen fietsen. Slechts twee leuke banden en een enkele valpartij bracht tijdens de reis enig ongemak. De dames gooiden regelmatig hun charme in de strijd om gedeelten van de route mee te liften met aardige chauffeurs. Immers langs snelwegen te moeten fietsen is geen pretje. We zagen prachtige afbeeldingen van de Chileense natuur en cultuur. Ook de foto's van de lekkere hapjes zoals allerlei taarten maakten dat we de

reis helemaal meebeleefden. Gelukkig hadden wij bij de koffie en thee ook een lekkere traktatie van Joke. Na Ursula bedankt te hebben ging iedereen vol indrukken weer op huis aan. Wij hopen elkaar opnieuw te ontmoeten op **Maandagmiddag 3 oktober om 13.30 uur** in De Reesthof. De heer Wilfred van Eijden vertelt ons dan over zijn hobby: 'het vliegen'. Zo reizen we wat af al hoeven we er zelf de koffers niet voor in te pakken.

Graag tot ziens op onze volgende bijeenkomst.

Barbara van den Brink-Smit

CONCERTEN

GEORGISCH CONCERT IN IJHORST

Het mannenensemble Khareba & Gogia uit Georgië geeft op **zondagmiddag 16 oktober 2022** een concert in de hervormde kerk in IJhorst. Uniek aan dit ensemble is de meerstemmige zang. De leden van Khareba & Gogia hebben een indrukwekkende staat van dienst. Het repertoire varieert van vrolijke volksmuziek, religieuze liederen en romantische liedjes tot oude traditionele volksmuziek en dansmuziek uit verschillende delen van Georgië. Volg Khareba op www.khareba.nl of via facebook <https://www.facebook.com/kharebaGogia>

Georgië, een klein christelijk land in de Kaukasus op een knooppunt tussen Oost en West, heeft een eeuwenlange traditie van meerstemmige zang met grote verfijning en regionale variaties. Niet voor niets behoort de meerstemmige zang uit Georgië tot het culturele werelderfgoed van Unesco. Lyrische zang wordt afgewisseld met opzweepende klanken vol dynamiek. De verrassende samenzang maakt een concert van Khareba & Gogia tot een onvergetelijke muzikale ervaring met gegarandeerde kippenvelmomenten. Khareba & Gogia nodigt eenieder uit om volop te genieten van de unieke, warme klanken uit dit deel van de wereld. Aanvang concert om **15.00 uur**. Inloop vanaf 14.30 uur. Toegang bedraagt €15, en dat is inclusief een kop koffie/thee. Pinnen niet mogelijk, graag contant betalen.



Inlichtingen en reserveringen bij Gienke Slomp: 06-12762120



Pianomuziek voor IEDEREEN

MAANDAG 10 OKTOBER 2022 14:30 uur

Ontroerende Adagio's

De enthousiaste pianist Wouter Harbers is voor veel muzik-
liefhebbers uit IJhorst en omstreken al jaren een fenomeen:
tijdens zijn koffieconcerten verwent hij zijn vaste bezoekers
elke tweede maandagmiddag van de maand met een middag vol romantische
pianomuziek... Door corona lag de serie een tijdje stil. Maar nu Wouter weer

herstart, is dit het perfecte moment om kennis te maken! Deze enthousiaste musicus die het als zijn missie ziet om 'pianomuziek toegankelijk te maken voor iedereen'. De IJhorster Kerk geeft Wouter daarom de kans om zijn passie ook hier te delen. Kom meegenieten bij het eerste koffieconcert op maandagmiddag 10 oktober! Vanaf 14:00 uur bent u welkom voor een gezellig bakje koffie. Om 14:30 uur start het concert met een luchtige toelichting van Wouter. Vervolgens neemt hij plaats achter de concertvleugel om u te trakteren op een uur romantische pianoklanken. En deze keer doet hij dit niet alleen: samen met cellist Csaba Erdös en strijkkwartet Romance weet hij ongetwijfeld een gevoelige snaar bij u te raken. Van ontroerende adagio's tot een vrolijk Hongaars Rondo van Haydn, u kunt rekenen op een afwisselend programma! Kom ervaren waarom deze formule al jaren een daverend succes is! Wilt u meegenieten? Reserveer dan even! **Entree: gratis** (collecte bij de uitgang).

MUSICI: Csaba Erdös, cello, Strijkkwartet Romance, Wouter Harbers, piano

Rozegeur en Maneschijn

Droom weg bij romantische pianomuziek op Maandag 14 november



Om **14.30 uur** die dag geeft pianotalent Wouter Harbers het tweede koffieconcert in de Dorpskerk van IJhorst. Dit keer staat er romantische nachtmuziek op het programma. Deze enthousiaste pianist is voor veel muzikliefhebbers uit IJhorst en omstreken al jaren een begrip. Kom het zelf ook een keer meemaken hoe Wouter elke tweede maandagmiddag van de maand zijn passie voor de

piano deelt! Niet voor niets ziet hij het als zijn missie om 'pianomuziek toegankelijk te maken voor iedereen'. In oktober herstartte hij en op maandagmiddag in IJhorst en **14 november** is hier het tweede concert! In het recept voor de koffieconcerten staat een ontspannen sfeer bovenaan. U bent om **14:00 uur** welkom voor een gezellig bakje koffie. Om **14:30 uur** start Wouter met een vrolijk stukje toelichting over de componisten en muziekstukken die die middag de revue zullen passeren. Vervolgens neemt hij plaats achter de concertvleugel om u te trakteren op een uur romantische pianoklanken.

Wouter begint dit concert met een prachtige serenade van Schubert, die hij op hun trouwdag voor Heidi heeft gespeeld! Daarna neemt hij u mee de nacht in met Beethovens melancholische 'Mondschein-sonate', die al 221 jaar vele harten raakt. Vervolgens hoort u het maanlicht door de ogen van vele componisten: van poëtische nocturnes van Chopin tot de schilderachtige klanken van Debussy en een verrassende Chinese compositie.

Nog nooit bij een koffieconcert geweest? Kom een keer ervaren waarom deze formule in half Nederland zo'n succes is! Reserveer wel even via www.koffieconcerten.nl, want de zaal zit snel vol. **Entree: gratis** (collecte bij de uitgang).

NAJAARSCONCERT WIJKER KUNST

Wijker Kunst geeft **zaterdagavond 12 november 2022** een gevarieerd concert in de kerk. Het mannenkoor en het vrouwenkoor treden afzonderlijk op en er wordt ook gemengd gezongen. Het koor wordt begeleid door Maarten Gal (vleugel), Nico Staal (bas) en Giovanni Timmermans (drums). Het geheel staat onder leiding van dirigent Mannes Hofsink.

Aanvang **20.00 uur** en de entree bedraagt € 15,- , inclusief koffie/ thee.

Met vriendelijke groeten, Gerrit van de Belt, alg. secretaris Wijker Kunst

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vindt u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze ook opvragen bij scriba@classisgroningendrenthe.nl.

Cursus Theologische verbreding en verdieping in Assen

Je verdiepen in theologie betekent je verdiepen in de relatie tussen God en mensen. Duiken in de wereld van de Bijbel en nadenken over de bronnen van het christelijk geloof en ... open staan voor 'andersdenkenden'. Verfrissend, verrassend, verrijkend, veelkleurig. Vraag cursisten die de cursus hebben gevolgd naar het waarom; menigeen antwoordt: 'omdat het zo boeiend is'.

U kunt kennis maken met deze cursus TVG in Assen op **donderdagavond 6 oktober 2022**. U krijgt informatie over onze cursus TVG en Chris Dees, een docent en bestuurslid van deze cursus, geeft een voorbeeld les TVG. Hij gaat in gesprek met mogelijk 4 theologen die ook ons uitnodigen tot een gesprek,

‘omdat het ons zeker raakt’. Wat dacht u van Dorothee Sölle, Karen Armstrong, Huub Oosterhuis en Piet van Midden.

De eerste cursusmorgen voor onze nieuwe cursisten wordt *dinsdagmorgen 25 oktober 2022*, de dinsdag na de herfstvakantie. We maken om 09.00 uur eerst kennis met elkaar en de vakken, daarna volgt vanaf 10.45 uur een les Oude Testament. Wij werken in Assen met kleine groepen, we houden rekening met elkaar door voldoende afstand te houden, in het gebouw wordt voldoende geventileerd, kortom: we doen er alles aan om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden, ook met uw medewerking! Wilt u meer weten over aanmelding en verder cursusgebeuren: zie ook op onze website onder www.tvgassen.nl of bel secretaris Bert van Maanen tel. 06-51846656. Hij zal ook aanwezig zijn op deze avond. *Waar?* Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen (parkeergelegenheid) *Wanneer?* Donderdagavond 6 oktober 2022. Begin **19.30 uur**; eind 21.30 uur. *Kosten?* Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Koffie/thee staat voor u klaar en voelt u thuis onder ons allen.

Workshop en Concert Byzantijnse en Oost-Europese koormuziek

Het Byzantijnskoor Drenthe organiseert al jaren regelmatig workshops om koorzangers en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de Oosters-orthodoxe kerkmuziek en de Oost-Europese volksliederen. Het koor, onder leiding van Julia Zaytseva, bestaat uit meer dan 30 mannen en is gespecialiseerd in het 4-stemmig en a capella zingen van dit karakteristieke genre.

Sinds haar oprichting in 2004 heeft het koor tijdens concerten in vele plaatsen in Binnen- en Buitenland in passende kleding de toehoorders kennis laten maken met de oorstrelende en hartverwarmende klanken van het repertoire.

Op **1 oktober 2022** worden belangstellenden uitgenodigd om vanaf **10.00 uur** de gratis workshop bij te wonen en eventueel mee te doen aan het instuderen van een nieuw lied. Op **16 oktober om 15.00 uur** volgt een concert met een gedeeltelijk nieuw repertoire. Beide evenementen vinden plaats in de Sint Wilibrordkerk, Hekstraat 40, Beilen. Voor informatie hierover en over ons koor kan men terecht op www.byzantijnskoor-drenthe.nl

TEN SLOTTE

Het was een hete zomer, in velerlei opzichten. Naast het warme en soms hete weer was en is er veel onrust in onze samenleving. Op veel plaatsen lijken we met onze levensstijl tegen grenzen aan te lopen. Grenzen die al lang waren voorzien, maar nog niet eerder zo duidelijk gevoeld. Vanuit ons geloof hebben we de opdracht de medemenselijkheid en de zorg voor deze aarde hoog te houden. Dat is geen eenvoudige opdracht in ons zo verdeelde land. Maar wie heeft ons gezegd dat het gemakkelijk zou zijn? Jezus wijst ons er keer op keer op dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor een goede wereld voor alle mensen.



Ook stemmen uit deze tijd houden ons wakker, zoals de stem van Marieke Lucas Rijneveld, die naar aanleiding van de situatie in Ter Apel het gedicht *Mussenvlucht* schreef. Een gedicht dat binnenkomt. Ik geef het u mee.

Een hartelijke groet, ds. Betsy Nobel

MUSSENVLUCHT

Als de nacht enkel een dak is voor degenen die nooit een hand boven het hoofd gehouden is, als je eenmaal begrijpt dat het woord nooddruft uit een gebed het gebrek

betekent aan bed en brood, aan heb-me-lief: niemand weet hoe een vluchtauto eruitziet totdat je er een bestuurt. Als je hoopt dat de oorlog ver weg is, maar het een parasiet blijkt die zonder toestemming in je meereist, en je ligt, je ligt het wachten uit. Soms verschijnt er een belofte aan de horizon, toch volgt er altijd zonsondergang waardoor het donker weer komt, duisternis die steevast een bivakmuts draagt: je herkent zijn ogen van verre, al weet je dat niemand het donker erbij lapt, *inschikkelijkheid* is het eerste woord dat je hier leert – je bent een logé zonder toilettaas, maar met een hoofd vol nachtmerries. Als de dag als laaghangend fruit voor je hangt en er wordt gezegd dat je er niet van mag eten, als je altijd in de wacht wordt gezet, als men je haat enkel omdat men zelf bang is gehaat te worden, ze je een *gelukzoeker* noemen, terwijl je, als je mocht kiezen, heus de voorspoed elders zou zoeken, want ieder paradijs is een luchtkasteel voor hen die uit hun geboorteland wegmoeten. Als je alles kwijt bent wat je dierbaar is: huis, haard, waardigheid, kind. Als je bij aankomst al ziet dat men de armen niet open maar op elkaar geklemd houdt, en je weet dat er niet veel nodig is voor een thuis, enkel iemand die je warm begroet, die zegt: weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. En die je dan van vleugels voorziet.

Marieke Lucas Rijneveld

HANDIG OM TE WETEN

Pastoraat: Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst,
tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.

- Kerkenraad** *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst, tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522 46 24 03
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522 44 16 87
- Financiële adm. kerk** Jeantje Schaap en Janny Westerbeek,
email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;
- Diaconie** *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168
Bank Diaconie RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk, Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522 44 12 97
- Preekvoorzienier:** Jan van Eerden, Grutto 21, 7951 MD Staphorst, 0522 46 19 51
- Organisten** van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76
- Vrouwenvereniging** Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83
- Cantorij** *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, 0528 37 39 81
e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Taxidiensten** Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48
Koster tevens *contactpersoon De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 0522 44 16 53
Redactie Nieuwsbrief Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, tel. 0522 44 27 04, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Redactie De Wekker** de volgende Wekker verschijnt de eerste week van december. Kopij inleveren graag voor **half november**, e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl.
- Extra Wekkers** zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 44 58 08
- Wilt u geen Wekker ontvangen?** Mail uw adres door aan de redactie of bel Tinie Kleen. De Wekker wordt huis aan door vrijwilligers bezorgd. Zij proberen dan uw brievenbus over te slaan!
- Website:** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>